

Verkondiging in de Viering van 29 augustus 2010.

“Dank breng ik Hem die mij heeft gesterkt, die mij trouw heeft geacht en in Zijn dienst heeft genomen. De genade van onze Heer heeft mij overstelpt.”

1^e brief van Paulus aan Timoteüs hfd.1,12 en 14.

Beste mensen,

Vandaag past mij maar één woord: DANKBAARHEID. Dankbaar voor de 53 jaar dat ik pastor heb mogen zijn: 2 jaar in Heerhugowaard-Noord, 13 jaar in Krommenie, 10 jaar op het St.Michael-college en nu al weer 29 jaar in deze St.Jozefparochie. En daar tussen door 17 jaar deken van de Zaanstreek van 1978 tot 1995.

Wat heb ik een geluk gehad dat ik altijd zoveel goede mensen om mij heen gehad heb, van wie ik telkens weer heb leren geloven en leren bidden, leren liefhebben en vertrouwen, leren vergeven en verzoenen. Ook hier in de St.Jozefparochie: zo ontzettend veel actieve en enthousiaste mensen op wie je altijd kon rekenen, zoveel mensen die deze gemeenschap opbouwen en doen voortbestaan, zoveel mensen die mij verdroegen en verder hielpen. Ik kan alleen maar uit de grond van mijn hart “Dank je wel”zeggen.

Dank breng ik ook Hem, die mij trouw heeft geacht en in Zijn dienst heeft genomen en gehouden. De genade van Onze Heer heeft mij overstelpt en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn.

Toen ik 40 jaar priester was, in 1997, kreeg ik van de parochie zo'n prachtige klok die nog altijd hoog in de toren hangt en daar ook zal blijven hangen en op die klok staat heel duidelijk “Omdat het om mensen gaat.”, een beetje mijn lijfspreuk en ook het thema van deze Viering. Niet dat er een tegenstelling is tussen God en mens, integendeel. En God maakt ook geen verschil, geen onderscheid tussen christen, moslim of hindoe, geen verschil tussen gelovig en niet-gelovig. Hij is de Ene voor alle mensen. Dat onderscheid maken wij, maar voor Hem is ieder mens gelijk en ieder mens mag en moet proberen in zijn of haar leven de Liefde waar te maken die Hij in ons hart heeft gelegd. “God is liefde”, zegt Johannes,”en wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem/haar.” God vraagt uiteraard niets voor Zichzelf, maar “Wat je de minsten der Mijnen hebt gedaan, dat heb je voor Mij gedaan.”

“Nooit heeft iemand God gezien”, schrijft Johannes in zijn eerste brief, “maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.”

Als wij elkaar liefhebben, dus niet God, maar wij moeten het waar maken. God is geen schim die ergens in de lucht hangt, God is heel concreet, Hij is de liefde zelf. We zingen het zo dikwijls: Ubi caritas et amor, Deus ibi est: Waar goedheid en liefde is, daar is God.

Omdat het God om mensen gaat, moet het ook ons om mensen gaan en in die liefde voor elkaar, daar is God in ons midden, daar gebeurt God. God bestaat niet los, is niet los verkrijgbaar, maar overal waar liefde is, waar mensen echt van elkaar houden, daar is Hij in ons midden. Waar geen liefde is, daar is God niet. We zien God nog zo vaak als een mens, liefst een man, liefst ook nog blank. Maar dat is onzin ! Ooit heb ik in de kapel van het St. Michaelcollege een Viering gehouden met als thema;”God, zij is zwart.” Toen werd het meteen duidelijk !

In het prachtige boekje van de mysticus meester Eckhart “Van God houden als van niemand”, waarin hij o.a. schrijft:”Je moet God niet als iemand buiten jezelf opvatten, maar als je eigenste ik en al wat in jou is.”

En ook in het boek van Ds.Hendrikse:”Geloven in een God die niet bestaat.”vindt u dit zo prachtig weergegeven. “Ga maar”, zegt God,”dan ga Ik met je mee.”

En in dat prachtige lied naar een tekst van Augustinus:”Veel te laat heb ik jou liefgekregeen. Binnen in mij was je, ik was buiten en ik zocht jou als een ziende blinde buiten mij.

Schoonheid wat ben je oud, wat ben je nieuw.”

Godsdienst is echt niet zo moeilijk: Het is liefdesdienst in en buiten de kerk. Veel mensen zijn daardoor veel ‘godsdienstiger’ dan zij zelf denken.

We moeten God ook niet zien als een almachtige persoon, die willekeurig al of niet ingrijpt in deze wereld en die we van alles de schuld kunnen geven. Nee, God moet gezien worden als een onmachtige liefde, die bestaat als wij mensen liefdevol, barmhartig en onbaatzuchtig omgaan met elkaar, met de dieren, met heel de natuur, als wij elkaar liefhebben. Het is dus aan ons om die liefde, om God waar te maken.

Dus, in Gods Naam, lieve mensen, zegen elkaar met nabijheid, met aandacht en liefde. Juist in deze dagen besef ik meer dan ooit dat je alles te danken hebt aan de mensen om je heen. Je hebt zo weinig van jezelf. Je krijgt alles van de mensen rondom je.

En, eerlijk gezegd, ik zal mijn werk hier wel missen. Neem nu zo'n Viering als vorige week! Ik zal jullie wel missen. Het pastor-zijn hier in de Jozef met zoveel medewerking, het was niet moeilijk. Daarom heb ik het zo lang volgehouden en ik kan alleen maar zeggen: Ga zo door! Niemand is onmisbaar en ik heb het volste vertrouwen in Matthé en Ria, die mijn taak overnemen. En als u hen niet in de steek laat, als alle actieve mensen van nu gewoon doorgaan, dan zal het goed gaan met de Jozef en ik hoop van harte: Nog beter!

Uiteraard kan ik geen namen noemen om mijn dankbaarheid te uiten. Maar toch, voor één kan ik het niet laten, voor mijn huisgenoot en vriend Hans Wickenhagen. Wat Hans voor de parochie en voor mij persoonlijk doet en betekent, is echt onvoorstelbaar. Niemand zal het me kwalijk nemen als ik mijn oprechte dankbaarheid aan de lieve Heer en aan u allen tot uitdrukking breng met een boeket bloemen voor Hans. DANK U WEL!

pastor Jan Broersen.